

# Maak kennis met de 13 chakra's



*Aleiah van der Zant*

## Over Aleiah

Aleiah heeft 15 jaar ervaring in het begeleiden van mensen op hun weg naar liefde, vrijheid en verlichting, ofwel de weg naar huis.

Toen Aleiah 12 was begon haar bewustwordingsweg. Door zichzelf vrij te maken van karma en haar Ware Zelf te vinden kon zij gaan leven volgens haar hoogste bedoeling. Op haar 18<sup>de</sup> was ze in staat om dit proces door te geven aan anderen door middel van een zelf ontwikkelde, simpele maar effectieve methode. Sindsdien heeft ze ontzettend veel verschillende mensen geholpen op hun weg naar bewustwording.

### **Antwoord op jouw levensvragen**

Het leven op aarde roept vragen op. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik naartoe? Is dit het leven dat ik wil leven? Aleiah kan je helpen met het beantwoorden van deze vragen. Ze kan over de grenzen van tijd en ruimte heen kijken, waardoor oorzaak, gevolg en reden helder worden. In simpele woorden kan ze je uitleggen waarom je hier bent en waarom dingen in jouw leven gebeuren of zijn.



### **De Bron van Liefde in JOU!**

Ieder mens is op zoek naar liefde. Door liefde voelen we ons thuis. Dat thuis zoeken we vaak buiten onszelf. Aleiah heeft ervaren dat de ware liefde alleen van binnen te vinden is. Op simpele wijze leert zij jou om de Bron van Liefde in jezelf te openen. Als dat gebeurt, gaat er een wereld voor je open. Het is de wereld van liefde, waarin je ontspannen thuis kunt zijn bij jezelf.

### **Leven in verbinding met jouw Ware Zelf**

Wij zijn het mooist als we onszelf kunnen zijn. Maar wie zijn wij dan? Zijn wij wie we op het werk, bij vrienden of thuis zijn? Zijn wij mens, ziel of goddelijk of zijn wij dit allemaal? Jouw Ware Zelf leven is jezelf zijn op basis van alles wat je bent. Aleiah helpt jou te ontdekken wie je bent en vanuit jouw Ware Zelf te leven. In verbinding met jouw Ware Zelf kun je ook de hoogste bedoeling van jouw leven ervaren. Dan ga je ontdekken waar jouw leven werkelijk voor bedoeld is.

Aleiah's unieke kwaliteiten en onvoorwaardelijke liefde zijn voelbaar in haar trainingen, reizen en readings. Ze zal je begeleiden op jouw weg naar huis in een wereld van liefde.

### **Copyright 2017 – Aleiah van der Zant**

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

## De 13 chakra's

Chakra's zijn energiecentra in het lichaam van de mens. Via deze energiecentra houden het aardse, ziele en goddelijke deel van de mens verbinding met elkaar. Via deze verbinding ontwikkelt de mens zich.

Het aantal chakra's zegt iets over het bewustzijn, waarin de mens verkeert. Lange tijd heeft de mens geleefd met 7 chakra's en dus overeenkomstig een zevenvoudig bewustzijn. In de overgang die de mens op dit moment aan het maken is, gaat zij van een zeven- naar een dertienvoudig bewustzijn. Het zevenvoudig bewustzijn is een menselijk bewustzijn. Het dertienvoudig bewustzijn is een kosmisch bewustzijn. De mens gaat dus nu in haar evolutie van 7 naar 13 chakra's.

Voor die 13 chakra's zijn meerdere systemen mogelijk. Mijn systeem is gebaseerd op het volgen van de ontwikkeling, die hierin werd vrijgegeven vanuit het Veld van Creatie. Deze is voor zover ik weet het meest up-to-date. In mijn systeem staan alle chakra's recht onder elkaar, zodat een kanaal van licht door je heen stroomt. Dat systeem kun je voor jouw eigen ontwikkeling (blijven) gebruiken.  
(Noot: dat wil niet zeggen dat andere systemen niet kloppen. Zij vormen stappen op weg naar mijn systeem.)

Als alle chakra's uiteindelijk in balans zijn, zijn zij even groot en sluiten alle dertien precies op elkaar aan tussen wortelchakra en kruinchakra. Alle chakra's bevinden zich dan ook *in* jouw lichaam. Zo vormt zich dat kanaal van licht tussen jouw kruin- en wortelchakra.

De 13 chakra's zijn onderverdeeld in vier niveaus, te weten:

- De Persoonlijkheidschakra's:
  - Rode chakra (wortelchakra)
  - Oranje chakra (heiligbeenchakra)
  - Gele chakra (zonnevlechtchakra)
  - Witte chakra
- De Zielenchakra's:
  - Roze chakra (hartchakra)
  - Blauwe chakra (thymuschakra)
  - Blauwpaarse chakra (keelchakra)
  - Groene chakra (mondchakra)
- De Goddelijke chakra's:
  - Violette chakra
  - Turquoise chakra
  - Zwarte chakra
  - Gouden chakra (kruinchakra)
- Het chakra van de Eenheid; Transparante chakra (navelchakra)

De 13 chakra's zijn dus opgedeeld in 3 maal 4 chakra's en een 13<sup>e</sup> chakra. De subgroepen van 4 chakra's zijn weer opgedeeld in 3 chakra's die de 3 aspecten van de persoonlijkheid c.q. ziel c.q. goddelijke zelf weerspiegelen en een 4<sup>e</sup> chakra die de zetel van de akasha vormt van de persoonlijkheid c.q. ziel c.q. goddelijke zelf.

Een akasha kun je het beste vertalen als een bibliotheek, waar alle kennis ligt opgeslagen die je ooit hebt opgedaan. Op basis van die kennis en alles wat je hebt meegemaakt in vorige levens is ook de blauwdruk van dit leven gevormd. Die blauwdruk ligt ook weer in de akasha's opgeslagen.

In de persoonlijkheidschakra's hebben we dus het wortelchakra, heiligbeenchakra, zonnevlechtchakra en het witte chakra. In het witte chakra zetelt de akasha van de persoonlijkheid en de blauwdruk van de persoonlijkheid. Er zijn dus eerst de 3 chakra's welke 3 aspecten vertegenwoordigen van de persoonlijkheid en dan het vierde chakra, de akasha van de persoonlijkheid. Zo werkt het ook voor de zielenchakra's en de goddelijke chakra's.

Besef dat de chakra's zich in het midden van het lichaam bevinden. Ze zijn van oorsprong een bal, die uiteraard vervormd kan zijn. Als de chakra's in balans zijn dan zijn het mooie (tennis)ballen, die op zichzelf staan en hebben geen opening naar buiten. Bij de meeste mensen zijn de chakra's niet in balans en zullen ze open of dicht staan of vervormd zijn.

De oude 7 chakra's hadden trechters gericht op de buitenwereld. In het nieuwe systeem van de 13 chakra's is het de bedoeling, dat de chakra's zich naar binnen (gaan) richten. Het zijn/worden dan dus ballen met de vorm en grootte van een tennisbal, die van binnen open zijn, maar naar buiten toe gesloten.

Het is de bedoeling, dat je eigendom krijgt over de energie van jouw chakra's. Vaak bevindt energie van een chakra zich buiten het chakra. Het is van belang dat jouw energie terug komt naar jou en dat de energie, die je van anderen hebt opgenomen weer wegvloeit.

Ieder chakra heeft een eigen kleur. De kleuren van de chakra's dienen helder te zijn. Meestal is dat niet het geval en is de kleur vertroebeld. Het is dan ook noodzaak om in de loop van de tijd de kleur steeds helder te maken en te houden. De kleuren zijn anders dan de kleuren van de oude 7 chakra's.

Wat is het resultaat van schone, gebalanceerde en volle chakra's?

1. Je zit lekkerder in jouw vel.
2. Je hebt meer energie.
3. Je kunt liefdevoller in relatie staan. (Ofwel, je bent minder snel geprikkeld.)
4. Je kunt helderder denken.
5. Jouw financiële zaken komen op orde of gaan beter stromen! (Ofwel, je realiseert meer geld en meer vrijheid.)
6. Je kunt beter "nee" zeggen. (Waardoor je ook beter weet waartegen je "ja" zegt.)
7. Je hebt meer zelfvertrouwen.
8. Je kunt beter communiceren.
9. Je hebt een sterkere intuïtie en luister hier beter naar.
10. Je weet beter hoe je doelen kunt omzetten in actie, waardoor je ze uiteindelijk realiseert.

Wil je meer weten over de 13 chakra's en/of wil je leren hoe je jouw chakra's schoon kunt maken, balanceren en vullen?

Kijk dan op <https://aleiah.nl/online-cursussen/online-cursus-de-13-chakras/>.